



Nieuwsbrief

nr. 74 (21 november 2024)

(volgende nieuwsbrief 12 december, kopij inleveren
uiterlijk maandag 9 december)



Doe de deur dicht; het tocht! (Lezen: Genesis 4:1-16)

“De zonde ligt als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen”. Genesis 4:7b. Wij hebben voortdurend de neiging, de zonde te onderschatten. De verleiding lijkt op een verdwaald diertje, dat aan onze deur staat te knabbelen en dat we best even kunnen binnenlaten. Maar zodra we dat arme dier voedsel geven, gaat het groeien, tot het ons boven het hoofd groeit en alles in huis bepaalt. Er zijn heel wat christenen met een gigantische aap op hun rug, die op het punt staat hen te wurgen. Jakobus beschrijft dit proces als een zuigende begeerte, waarmee je op een verzoeking ingaat. Dan wordt de begeerte bevrucht, zodat je zonde gaat doen, steeds meer, totdat je eraan sterft. (Jak.1:13-16) Zonde staat tegenover alles wat God wil. Je kunt nog zoveel proberen goed te doen, maar als je de zonde niet uit je leven weert, kan God er geen behagen in hebben. Was er maar iemand onder u, die de deuren sloot, opdat gij niet tevergeefs het altaar zou ontsteken (Maleachi 1:10). Als er zonde in ons even sluipt, moeten we dit zo snel mogelijk onderkennen en er resoluut mee afrekenen. Noem de zonde bij naam en breng het direct bij God. Alleen op die manier krijgt zonde geen kans om zich in ons bestaan te nestelen. “Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt.”(1 Joh.2:1) Er moet dagelijks tijd voor gebed zijn en dagelijks tijd om de zonde te ontmaskeren en de deur te wijzen. “Doe de deur dicht,” zegt Jezus in Matt.6:6. Sluit hem af, als de duivel op de stoep staat!

Bron: Dagboek Over (vloedig) Leven

aangeleverd door Janny Engelkes.

Nieuws vanuit onze kerken

- **Nieuws vanuit de Roemeniëcommissie:** Op zondag 17 en 24 november en zondag 1 december staan er weer dozen achter in de kerk waar u kerstkaarten voor Nicolești in kunt doen. De tekst “Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar is vertaald “Kellemes Karácsony Ünnepekét és Boldog Új Évet kívánunk”.

De deurcollecte de eerste zondag in december is bestemd voor kerstpakketjes voor de ouderen en de kinderen in Nicolești. In de pakketjes voor de ouderen zitten basisproducten zoals meel, olie, pasta en suiker. Voor de kinderen is er iets lekkers en fruit. De Roemenië commissie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

• **Diensten de komende tijd**

- ✓ Alle diensten beginnen om 9:30 uur tenzij anders staat aangegeven.
- ✓ Na iedere dienst is er in principe koffie/thee drinken tenzij anders vermeld of bij een dienst om 11:00 uur vooraf vanaf 10:00 uur koffiedrinken.
- ✓ Wanneer de KND aanwezig is tijdens een dienst is er ook oppasdienst. Wel moet u dit even melden bij de scriba van de kerk zodat er ook oppas is.

Zaterdag 23 november een vesperdienst in de Blanckenborg om 15:00 uur
Voorganger: mw. G. Berends met muzikale begeleiding van mw. E. de Boer.
Een vesper voor bewoners en belangstellenden

Zondag 24 november Eeuwigheidszondag in Bellingwolde en Blijham. PG Wedde en Vriescheloo besluiten zelf waar ze naar toe gaan.

PG Bellingwolde: voorganger ds. H. Veltman organist: dhr. P. Shaw

PG Blijham: voorganger: pastor F.M. Groenbroek organist: dhr. W. Claus

Collecte in beide kerken: Protestantse kerk pastoraat en kerk in Blijham een extra collecte voor de jeugd.

Zondag 1 december in Bellingwolde, 1^e advent m.m.v. de KND

Voorganger: mw. M. van Vliet, Giezelbaargbloazers blazen advent aan vooraf aan de dienst

Organist: dhr. R. Brunekreeft

Collecte: KIA werelddiaconaat, kerk en een extra collecte voor Roemenië

Zondag 8 december Bellingwolde, 2e advent, m.m.v. de KND
Voorganger: dhr. H.J. Dijkstra
Organist: dhr. P. Shaw
Collecte: KIA werelddiaconaat en kerk

Bloemen vanuit onze kerken gingen:

Zondag 17 november vanuit Blijham naar de mw. H.J. Kuiper ter bemoediging.

Activiteiten voor iedereen in onze gemeenten:

Wilt u activiteiten hier geplaatst hebben en ook op de websites van de kerken geef dit dan door aan ondergetekende (zie kopijdatum voor inleveren voor de nieuwsbrief).

Woensdag 27 november Open Koffieochtenden van 10:00 uur - 11:30 uur in Het Trefpunt te Vriescheloo Dorpsstraat 119 [Klik hier voor meer informatie](#)

Donderdag 28 november Gesprekskring om 19:30 uur. Locatie: Achterste Rou 7, Blijham
[Klik hier voor meer informatie](#)

Vrijdag 29 november mannezzangavond: De mannezzangcommissie organiseert weer een mannezzangavond in de Nicolaaskerk aan de Kerklaan in Onstwedde. De avond begint om 19.30 uur Mannen die van muziek en samen zingen houden zijn van harte welkom. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte worden gehouden om de onkosten van de avond te dekken. Iedereen is van harte welkom om deze muzikale avond bij te wonen. De avond is te volgen via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/326-Hervormde-gemeente-Onstwedde>. Meer informatie bij Gert Meijer M 06 20671418

Dinsdag 3 december Gespreksgroep **ZINGEVEN** van 14:00 uur - 15:30 uur bij Stien Zandt-Jansen, Blijhamsterweg 18, 9695BA Bellingwolde [Klik hier voor meer informatie](#)

Dinsdag 10 december Passage christelijke vrouwenvereniging, Kerstviering
Locatie: Het Karspel, Hoofdweg 225 (achter de Magnuskerk). Inloop 15:00 uur
[Klik hier voor meer informatie](#)

Jarig de komende tijd (80+) en jubilea uit onze gemeenten

Bellingwolde:

mevr. Mw. A. de Reus-Griffioen (07-12-1938)
mevr. G. Brouwer-Wubs (14-12-1941)
dhr. en mw. Smid-Dekens zijn 18 december 60 jaar getrouwd.

Blijham:

dhr. J. de Vos hoopt op 4 december 85 jaar te worden.
Op 23 november is het echtpaar Hazelhoff 62 jaar getrouwd.

Wilt u een kaartje sturen dan kunt u het adres bij de scriba van Blijham (pgblijham@outlook.com of 06 40 07 17 56) en voor Bellingwolde bij ondergetekende opvragen.

Vanuit onze vier gemeenten feliciteren wij de jarigen en de echtparen met hun huwelijksjubilea en wensen iedereen een fijne dag toe.

• **Websites gemeenten:**

www.pkn-bellingwolde.nl | www.blijham.protestantsekerk.net
www.loosterkerk.nl | www.wedde.protestantsekerk.net

scriba PG BBVW Astrid Lürssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl

bijlage: Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden



KERST: WAT ZIET U?

Voor veel mensen is Kerst een feest van samenzijn, van licht en van sfeer. We zien mensen om ons heen, van wie we houden. We zien een kerstboom, kersttafel, licht van kaarsen; thuis of in de kerk.

Zien is niet vanzelfsprekend voor iedereen. In Nederland zijn er ongeveer 350.000 mensen die niet of niet goed zien. De CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden) zet zich ervoor in om deze mensen te helpen. Maar ook andere mensen, die moeite met lezen hebben door bijvoorbeeld een cognitieve beperking, zoals Parkinson, M.S. dyslexie en dergelijke.

De missie van de CBB is om mensen met een leesbeperking weer volop te laten meedoen aan het maatschappelijke en kerkelijke leven. Dit doet zij door allerlei soorten lectuur aan te bieden in passende leesvormen, zoals braille, groot letter, audio en digitaal. Voor meer informatie: zie de website www.cbb.nl.

Helpt u ons onze missie te realiseren? Dit kunt u doen door:

- Mensen met een visuele of andere leesbeperking te wijzen op de CBB;
- Een gift over te maken of donateur te worden van de CBB (ANBI erkend), zodat de CBB lectuur kan blijven omzetten voor binnen- en buitenland. Doneren kan eenvoudig via de website of door handmatig een gift over te maken naar NL17 INGB 0000 5032 41.

Verder zijn wij graag bereid om meer over de CBB te vertellen, middels een '10 minuten verhaal' of een presentatie op uw vergadering, gemeenteavond en dergelijke. Graag hiervoor contact opnemen met:

Pieter Kooistra

Wvd. Consulent voor de CBB in de provincie Groningen.

Tel. 0582880038 / E-mail p.kooistra31@upcmail.nl